

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

57. Τα παρακάτω κείμενα της θείας Λειτουργίας, με άμφια κόκκινα ή λευκά, χρησιμοποιούνται όταν το Χρίσμα χορηγείται είτε κατά τη θεία Λειτουργία είτε αμέσως πριν ή μετά.
Μπορεί να τελεσθεί η Λειτουργία του Χρίσματος όλες τις ημέρες, εκτός από τις Κυριακές της Παρουσίας, της Τεσσαρακοστής και του Πάσχα, τις Πανηγύρεις, την Τετάρτη των Τεφρών και τις καθημερινές όλης της Μεγάλης Εβδομάδας.

Λέγεται το Δόξα εν υψίστοις, παραλείπεται το Σύμβολο της Πίστεως.

58.

ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Ιεζ 36,25-26

Θα σας ραντίσω με καθαρό νερό,
και θα σας δώσω νέα καρδιά,
και νέο πνεύμα θα βάλω εντός σας,
λέει ο Κύριος. **(Π.Π. Αλληλούια).**

Συναπτή δέηση

Παντοδύναμε και πολυεύσπλαχνε Θεέ,
στείλε το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει σ' εμάς
για να μας καταστήσει ναό της μεγαλοσύνης σου.
Δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου,
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα,
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ή την επομένη

Εκπλήρωσε, Κύριε,
με καλοσύνη την υπόσχεση που μας έδωσες,
ώστε με την έλευση του Αγίου Πνεύματος
να γίνουμε, ενώπιον του κόσμου,
μάρτυρες του Ευαγγελίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής

Δέξου, Κύριε, ευσπλαχνικά τις δεήσεις των δούλων σου
και αξιώσέ τους να γίνονται σύμμορφοι στον Υιό σου,
ώστε να αυξάνεται αδιάκοπα η μαρτυρία τους γι' αυτόν
εφόσον συμμετέχουν
στην ανάμνηση του λυτρωτικού του έργου,
με το οποίο μας απέκτησε τη χάρη
να λαβαίνουμε το Πανάγιο Πνεύμα σου,
και ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

* Όταν χρησιμοποιείται η 1^η Αναφορά (Ρωμαϊκός Κανόνας), λέγεται η εξής
ιδιαίτερη ευχή: Αυτή, λοιπόν, την προσφορά.

Αυτή, λοιπόν, την προσφορά,
που παρουσιάζουμε εμείς οι δούλοι σου,
αλλά και όλη η οικογένειά σου,
γι' αυτούς οι οποίοι αναγεννήθηκαν με το Βάπτισμα,
και τους οποίους θέλησες να στερεώσεις
με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος,
παρακαλούμε, Κύριε, να την δεχθείς
και, με ευμένεια, να τους φυλάττεις στη θεία σου χάρη.
(Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας).

* Όταν χρησιμοποιείται η 2^η Αναφορά μετά τα λόγια και όλο τον κλήρο
προστίθεται:

Θυμήσου επίσης, Κύριε, τους δούλους σου, τους οποίους σήμερα θέλησες να στερεώσεις με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και φύλαττε αυτούς στη θεία χάρη σου.
Θυμήσου επίσης ...

* Στις παρακλήσεις της 3ης Αναφοράς μετά τα λόγια και τον περιούσιο λαό σου, προστίθεται :

Θυμήσου επίσης, Κύριε, τους δούλους σου, τους οποίους αναγέννησες με το λουτρό του Βαπτίσματος και σήμερα, δέχθηκες να τους στερεώσεις με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος.
Σε ικετεύουμε, Κύριε, να τους φυλάττεις στη θείκη σου χάρη.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία

Πβλ. Εβρ 6,4

Όσοι φωτισθήκατε, όσοι γευθήκατε τη δωρεά του Θεού, και γίνετε κοινωνοί του Πνεύματος του Αγίου, χαίρετε όλοι εν Κυρίω. **(Π.Π. Αλληλούια).**

Δέηση μετά την κοινωνία

Αυτοί οι οποίοι χρίστηκαν με το Πανάγιο Πνεύμα, Κύριε, και ενισχύθηκαν με το ιερό Μυστήριο του Υιού σου, ας συνεχίσουν και στο μέλλον να λαβαίνουν την ευλογία σου, ώστε, υπερνικώντας όλες τις δυσκολίες, να δίνουν με την αγιοσύνη τους χαρά στην Εκκλησία σου, και με τα έργα της αγάπης να συμβάλουν στην ανάπτυξή της μέσα στον κόσμο.
Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

59.

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Πβλ. Ρωμ 5,5. 8,11

Η αγάπη του Θεού ξεχύθηκε τις καρδιές μας
χάρη στο Πνεύμα του το οποίο κατοικεί σ' εμάς.
(Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση

Στείλε μας σε παρακαλούμε, Κύριε,
το Πανάγιο Πνεύμα σου,
ώστε, βαδίζοντας όλοι στην ενότητα της πίστεως
και ενισχυμένοι από τη δύναμη της αγάπης του,
να επιδιώκουμε να φθάσουμε στο πνευματικό ανάστημα
της τελειότητας του Χριστού,
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα,
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Άλλες δεήσεις κατ' επιλογή στους αρ. 58, 60

Δέηση προσκομιδής

Δέξου ευσπλαχνικά Κύριε,
μαζί με το Μονογενή Υιό σου, αυτά τα τέκνα σου,
ώστε, όσοι σφραγίστηκαν με το σταυρό του
και το πνευματικό χρίσμα,
ενωμένοι μαζί του, να σου προσφέρονται,
για να λαμβάνουν κάθε ημέρα, όλο και περισσότερο
τα δώρα του Πνεύματός σου.
Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Στις Αναφορές οι ιδιαίτερες ευχές, όπως στον αρ. 58

Αντίφωνο κατά την κοινωνία

Πβ. Ψαλ (34)33,6.9

**Πλησιάστε στον Κύριο και θα φωτιστείτε:
γευθείτε και δείτε πόσο καλός είναι ο Κύριος.
(Π.Π. Αλληλούια).**

Δέηση μετά την κοινωνία

**Όσους πλούτισες, Κύριε, με τα δώρα του Αγίου Πνεύματος,
και ενίσχυσες με το Σώμα και το Αίμα
του Μονογενούς σου Υιού,
αξίωσέ τους να διδαχθούν το πλήρωμα του νόμου σου,
ώστε να μαρτυρούν συνεχώς ενώπιον των ανθρώπων
την ελευθερία των τέκνων σου,
και με την αγιότητά τους να μπορούν να εκπληρώνουν
τον προφητικό ρόλο του λαού σου.
Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.**

Για την επίσημη ευλογία ή την ευχή επί του λαού, βλ. αρ. 33

2. ΑΛΛΕΣ ΔΕΗΣΕΙΣ για τη θεία Λειτουργία

60.

Συναπτή δέηση

**Ο Παράκλητος, ο οποίος από εσένα εκπορεύεται, Κύριε,
ας φωτίζει, σε παρακαλούμε, το νου και την καρδιά μας
και ας μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια,
όπως υποσχέθηκε ο Υιός σου,
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα,
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.**

Δέηση προσκομιδής

**Δέξου, σε παρακαλούμε, Κύριε,
την προσφορά της οικογένειάς σου,
και αξίωσε όσους έλαβαν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος,
να διαφυλάξουν αυτό το θησαυρό
και να φθάσουν στην ανταμοιβή την αιώνια.
Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.**

Δέηση μετά την κοινωνία

**Στείλε μας, Κύριε το Πνεύμα της αγάπης σου,
και όσους έθρεψες με τον μοναδικό ουράνιο άρτο
ένωσέ τους με την ίδια ευσέβεια.
Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.**

3. ΒΙΒΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Σημείωση για την ελληνική έκδοση. Προκειμένου να διευκολύνεται ο Λειτουργός, στην Ελληνική έκδοση της Διάταξης της Ακολουθίας του Χρίσματος τοποθετήσαμε τους Αντιφωνικούς Ψαλμούς μετά από κάθε ανάγνωσμα της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ τα Προκείμενα του Ευαγγελίου πριν από κάθε ευαγγελικό ανάγνωσμα, επιλέγοντας το πιο κατάλληλο για κάθε ανάγνωσμα.

61.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΡΩΤΟ

Το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω του.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα (11,1-4α)

Την ημέρα εκείνη θα εξέλθει μία ράβδος από τον κορμό του Ιεσσαί, και ένα άνθος θα ανεβεί από τη ρίζα του, και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω του, πνεύμα σοφίας και σύνεσης, πνεύμα βούλησης και δύναμης, πνεύμα γνώσης και φόβου του Κυρίου, και οι τέρψεις στο φόβο του Κυρίου, ώστε δε θα κρίνει σύμφωνα με τη θεωρία των ματιών του, ούτε θα ελέγχει σύμφωνα με την ακρόαση των αυτιών του αλλά, με δικαιοσύνη θα κρίνει τους πτωχούς, και με ευθύτητα θα υπερασπίζεται τους πράους της γης, και θα πατάξει τη γη με τη ράβδο του στόματος του, και με την πνοή από τα χείλη του θα θανατώνει τον ασεβή. Και η ζώνη της οσφύς του θα είναι δικαιοσύνη, και η ζώνη των πλευρών του πίστη.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ

Αντίφωνο: Θα αναγγείλω το όνομά σου Κύριε,
στους αδελφούς μου.

ή το επόμενο

Αντίφωνο: Όταν θα έλθει ο Παράκλητος,
εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. (Ιω 15,26)

Ψαλμός 22 (21) (23-24.26-27.28 και 31-32)

Θα αναγγείλω το όνομά σου στους αδελφούς μου,*
 και στο μέσο της σύναξης θα σε υμνολογήσω.
 Όσοι φοβάστε τον Κύριο, αινείτε αυτόν, +
 όλοι οι απόγονοι του Ιακώβ, δοξάζετε αυτόν.*
 Ας φοβηθούν αυτόν όλοι του Ισραήλ οι απόγονοι. **Αντ.**

Εσύ είσαι ο έπαινός μου στη μεγάλη σύναξη.*
 Θα εκπληρώσω τις ευχές μου ενώπιον όσων τον φοβούνται.
 Θα φάνε οι πτωχοί και θα χορτάσουν +
 και όσοι τον αναζητούν θα υμνήσουν τον Κύριο: *
 «Να ζήσουν οι καρδιές τους/
 στους αιώνες των αιώνων». **Αντ.**

Θα θυμηθούν και θα επιστρέψουν στον Κύριο/
 όλα τα πέρατα, της γης*
 και όλες οι οικογένειες των εθνών/
 θα προσκυνήσουν ενώπιον του. **Αντ.**

Θα γίνει γνωστός ο Κύριος στη γενεά που έρχεται,*
 και θα αναγγείλουν τη δικαιοσύνη του.
 Στο λαό που θα γεννηθεί θα πούνε:*
 «Αυτά είναι τα έργα του Κυρίου». **Αντ.**

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Έβαλα επάνω στο δούλο μου το πνεύμα μου.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα (42,1-4)

Αυτά λέει ο Κύριος: «Ιδού, ο δούλος μου, θα τον υποστηρίξω, ο εκλεκτός μου, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστεύεται, έβαλα επάνω του το πνεύμα μου, θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Δεν θα φωνάξει, ούτε θα ανακράξει, ούτε θα ακουστεί έξω η φωνή του. Καλάμι σπασμένο δεν θα το συντρίψει, και λινάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει, θα εκφέρει κρίση με αλήθεια. Δεν θα πάψει, ούτε θα μικροψυχήσει, μέχρις ότου βάλει κρίση επάνω

στη γη, και τα νησιά θα προσμένουν τον νόμο του».

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ

Αντίφωνο: Αναγγείλατε ανάμεσα στα έθνη
τα θαυμάσια του Κυρίου.

Ψαλμός 96 (95) (1-2α.2β-3.9-10α.11-12)

Ψάλετε στον Κύριο ένα νέο άσμα, *
ψάλετε στον Κύριο, όλη η γη.
Ψάλετε στον Κύριο, ευλογείτε το όνομά του,*
από ημέρα σε ημέρα να αναγγέλετε τη σωτηρία του. **Αντ.**

Ανάμεσα στα έθνη αναγγείλετε τη δόξα του,*
και σε όλους τους λαούς τα θαυμάσιά του.
Επειδή μέγας είναι ο Κύριος και αξιοϋμνητος,*
φοβερός επάνω απ' όλους τους θεούς. **Αντ.**

Επειδή όλοι οι θεοί των εθνών είναι είδωλα,*
ο Κύριος, όμως, έπλασε τους ουρανούς.
Μεγαλοπρέπεια και ωραιότητα ενώπιόν του,*
δύναμη και λαμπρότητα στο αγιαστήριό του. **Αντ.**

Αποδώστε στον Κύριο, οικογένειες των λαών,*
αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη,
αποδώστε στον Κύριο τη δόξα του ονόματός του. *
Προσφέρετε θυσίες, και εισέλθετε στις αυλές του. **Αντ.**

Πείτε στα έθνη: “Ο Κύριος βασιλεύει!”. +
Πράγματι,/ στερέωσε τη γη και δεν θα σαλευτεί.*
Θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα.
Ας χαίρονται οι ουρανοί και η γη ας αγάλλεται,*
ας συγκλονίζεται η θάλασσα και ό,τι περιέχει. **Αντ.**

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΡΙΤΟ

Ο Κύριος για να ευαγγελίζομαι στους πτωχούς με έστειλε.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα (61,1-3α.6α.8β-9)

Το πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου,
 επειδή, ο Κύριος με έχρισε,
 για να ευαγγελίζομαι στους πτωχούς με έστειλε,
 να ιατρέψω τους συντριμμένους στην καρδιά,
 να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους,
 και άνοιγμα δεσμοτηρίου στους δεσμίους.
 Για να κηρύξω ένα έτος ευπρόσδεκτο στον Κύριο,
 και μια ημέρα εκδικήσεως του Θεού μας,
 να παρηγορήσω όλους αυτούς που πενθούν,
 να ηρεμήσω αυτούς που πενθούν στη Σιών
 και να τους δώσω στέμμα αντί για στάχτη,
 λάδι ευφροσύνης αντί για πένθος,
 στολή ύμνου αντί του πνεύματος λύπης.
 Εσείς, όμως, θα ονομάζεστε Ιερείς του Κυρίου,
 θα σας λένε Λειτουργούς του Θεού μας.
 Θα ανταποδώσω πιστά το έργο τους
 και θα κάνω σ' αυτούς αιώνια διαθήκη.
 Και το σπέρμα τους θα αποκτήσει φήμη ανάμεσα στα έθνη
 και ο βλαστός τους ανάμεσα στους λαούς,
 καθένας που τους βλέπει θα τους γνωρίζει,
 διότι αυτοί είναι σπέρμα που ο Κύριος ευλόγησε.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ

Αντίφωνο: Θα αινώ το όνομά σου, Κύριε,
 στους αιώνες των αιώνων.

Ψαλμός 145 (144) (2-3.4-5.8-9.10-11.15-16.21)

Κάθε μέρα θα σε ευλογώ,
 και θα δοξολογώ το όνομά σου,*

στον αιώνα και στους αιώνες των αιώνων.

Μέγας ο Κύριος και αξιοϋμνητος,*

και άμετρη η μεγαλοσύνη του. **Αντ.**

Η μία γενεά θα εγκωμιάζει στην άλλη τα έργα σου,*

και θα εξιστορούν τη δύναμή σου.

Θα μιλούν για τη λαμπρότητα της δόξας της μεγαλοσύνης σου*

και θα διηγούνται τα θαυμάσιά σου. **Αντ.**

Εύσπλαχνος και ελεήμων ο Κύριος,*

μακρόθυμος και πολυέλεος.

Τρυφερός ο Κύριος για όλους,*

και τα ελέη του επάνω σ' όλα του τα έργα. **Αντ.**

Όλα τα έργα σου, Κύριε, να σε δοξάζουν,*

και να σε ευλογούν οι άγιοί σου.

Να διακηρύττουν τη δόξα της βασιλείας σου,*

και να μιλούν για τη δύναμή σου. **Αντ.**

Οι οφθαλμοί όλων σ' εσένα ελπίζουν,*

και εσύ τους δίνεις τροφή στον κατάλληλο χρόνο.

Εσύ ανοίγεις το χέρι σου,*

και γεμίζεις καθετί που ζει με την αγάπη σου. **Αντ.**

Το στόμα μου θα αναγγείλει τους αίνους του Κυρίου,+

και κάθε πλάσμα θα ευλογεί το άγιο όνομά του,*

στον αιώνα και στους αιώνες των αιώνων. **Αντ.**

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Θα βάλω μέσα σας νέο πνεύμα.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ (36,23-28)

Εκείνες τις ημέρες μου έγινε λόγος του Κυρίου λέγοντας: Αυτά θα πεις στον οίκο του Ισραήλ: θα αγιάσω το μεγάλο μου όνομα που βεβηλώθηκε ανάμεσα στα έθνη, που βεβηλώσατε ανάμεσά τους, για να γνωρίσουν τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος, είπε ο Κύριος ο Θεός, όταν αγιαστώ σε σας μπροστά στα μάτια τους.

Επειδή θα σας πάρω από μέσα από τα έθνη, θα σας συγκεντρώσω από όλους τους τόπους και θα σας φέρω στη γη σας. Και θα χύσω επάνω σας καθαρό νερό, και θα καθαριστείτε από όλες τις ακαθαρσίες σας, και θα σας καθαρίσω από όλα τα είδωλά σας. Και θα σας δώσω νέα καρδιά, και θα βάλω μέσα σας νέο πνεύμα, και θα αφαιρέσω την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω σάρκινη καρδιά. Και θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου, και θα σας κάνω να βαδίζετε στα διατάγματά μου, και να φυλάττετε τις κρίσεις μου, και να τις εκτελείτε. Και θα κατοικήσετε στη γη, που έδωσα στους πατέρες σας και θα είστε ο λαός μου και εγώ θα είμαι ο Θεός σας.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ

Αντίφωνο: Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου.

Τίποτα δε μου λείπει.

Ψαλμός 23 (22) (1-3α.3β-4.5-7)

Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου.*

Τίποτα δε μου λείπει.

Σε τόπο χλοερό με εγκατέστησε*

σε ήρεμα νερά με οδήγησε,/ αναζωογόνησε την ψυχή μου. **Αντ.**

Με οδηγεί στους δρόμους της δικαιοσύνης,*

από αγάπη για το όνομά του.

Αλλά και αν πορευθώ κάτω από τη σκιά του θανάτου,*

δε θα φοβηθώ κακό, διότι εσύ είσαι μαζί μου. **Αντ.**

Η ράβδος σου και η βακτηρία σου,*

αυτά με παρηγόρησαν.

Ετοιμάσες εμπρός μου τράπεζα,*

ενώπιων των εχθρών μου που με θλίβουν. **Αντ.**

Λίπανες με λάδι την κεφαλή μου,*

ξεχειλίζει το ποτήρι μου.

Η καλοσύνη σου και το έλεός σου,*

θα με συνοδεύσουν όλες τις ημέρες της ζωής μου.

Και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου *

σε μακρότητα ημερών. **Αντ.**

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Θα εκχέω το πνεύμα μου επάνω σε κάθε άνθρωπο.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ιωήλ (2,28-32).

Αυτά λέει ο Κύριος: Θα εκχύσω το πνεύμα μου επάνω σε κάθε άνθρωπο, και θα προφητεύσουν οι γιοι σας, και οι θυγατέρες σας, οι πρεσβύτεροί σας θα ονειρευτούν όνειρα, και οι νέοι σας θα δουν οράματα.

Και ακόμη, επάνω στους δούλους και επάνω στις δούλες κατά τις ημέρες εκείνες, θα εκχύσω το πνεύμα μου.

Και θα δείξω τέρατα στους ουρανούς και επάνω στη γη, αίμα, και φωτιά, και ατμίδα καπνού.

Ο ήλιος θα μετατραπεί σε σκοτάδι, και η σελήνη σε αίμα, πριν να έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής.

Και οποιοσδήποτε επικαλεσθεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί, επειδή, στο όρος Σιών, και στην Ιερουσαλήμ, θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος, και στους υπόλοιπους, που θα προσκαλέσει ο Κύριος.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ

Αντίφωνο: Στείλε το πνεύμα σου, Κύριε,
και ανανέωσε το πρόσωπο της γης.

Ψαλμός 104 (103) (1αβ και 24.27-28.30-31.33-34)

Να ευλογείς, ψυχή μου, τον Κύριο.*
Κύριε Θεέ μου, πολύ δοξάστηκες!
Φόρεσες μεγαλειότητα και λαμπρότητα,*
τυλίχτηκες στο φως σαν σε μανδύα. **Αντ.**

Πόσο πολλαπλασιάστηκαν τα έργα σου, Κύριε!+
Όλα τα δημιούργησες με σοφία,*
γέμισε η γη από τα πλάσματά σου.
Όλα από σένα περιμένουν,*
για να τους δώσεις τροφή στην ώρα τους. **Αντ.**

Και όταν εσύ τους δώσεις, αυτά θα συναχθούν,*
όταν ανοίξεις το χέρι σου, από αγαθά θα γεμίσουν.
Θα στείλεις το πνεύμα σου και θα δημιουργηθούν,*
και θα ανανεώσεις το πρόσωπο της γης. **Αντ.**

Όσο ζω θα υμνώ τον Κύριο*
όσο υπάρχω θα ψάλλω στο Θεό μου.
Ευχάριστη ενώπιόν του ας είναι η ομιλία μου,*
και εγώ θα ευφραίνομαι για τον Κύριο. **Αντ.**

ή τον επόμενο ψαλμό με το αντίφωνο

Αντίφωνο: Θα είστε μάρτυρές μου
ως τα πέρατα της γης.

Ψαλμός 117 (116) (1.2)

Αινείτε τον Κύριο, όλα τα έθνη,*
εξυμνείτε αυτόν όλοι οι λαοί.
Διότι επικυρώθηκε το έλεός του επάνω μας,*
και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. **Αντ.**

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

62.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΡΩΤΟ

*Θα έλθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας
και θα είστε μάρτυρές μου.*

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (1,3-8)

Ο Ιησούς Χριστός, παρουσιάστηκε στους μαθητές του, ζωντανός μετά το πάθος του, με πολλές αποδείξεις, ενώ φανερωνόταν σ' αυτούς για σαράντα ημέρες, και τους έλεγε τα σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Και ενώ έτρωγε μαζί τους, τους παρήγγειλε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα “που ακούσατε από μένα, ότι, ενώ ο Ιωάννης βάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιο όχι πολλές ημέρες μετά από αυτές”.

Αυτοί, λοιπόν, όταν συγκεντρώθηκαν τον ρωτούσαν λέγοντας: “Κύριε, μήπως κατά τον καιρό αυτό θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ;” Τους είπε τότε: “Δεν ανήκει σε σας να γνωρίσετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία, αλλά θα λάβετε δύναμη, όταν έλθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας και θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ και σ' όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρεια και ως τα πέρατα της γης”.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Γέμισαν όλοι Πνεύμα Άγιο.

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (2,1-6.14.22β-23.32-33)

Όταν έφθασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί στο ίδιο μέρος. Και έγινε ξαφνικά από τον ουρανό ήχος, όπως ακριβώς φυσά βίαιος άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου κάθονταν. Και φάνηκαν σ' αυτούς να διαμερίζονται σαν γλώσσες φωτιάς και κάθισε η καθεμιά επάνω στον καθένα τους, και

γέμισαν όλοι Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν άλλες γλώσσες καθώς το Πνεύμα τούς έδινε να εκφράζονται.

Στην Ιερουσαλήμ κατοικούσαν τότε Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος που υπάρχει κάτω από τον ουρανό. Και όταν έγινε αυτή η βοή συγκεντρώθηκε το πλήθος και κυριεύτηκε από σύγχυση, γιατί τους άκουαν να μιλούν ο καθένας ξεχωριστά στη δική του γλώσσα.

Σηκώθηκε τότε ο Πέτρος μαζί με τους Ένδεκα, ύψωσε τη φωνή του και τους μίλησε: “Άνδρες Ιουδαίοι και όλοι όσοι κατοικείτε την Ιερουσαλήμ, αυτό ας σας είναι γνωστό και ακούστε καλά τα λόγια μου: Τον Ιησού το Ναζωραίο, άνδρα που ήταν σταλμένος από τον Θεό σ’ εσάς, με αποδείξεις δυνάμεων και θαυμάτων και θαυματουργικών σημείων που έκανε μέσω αυτού ο Θεός ανάμεσά σας, καθώς εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε, αυτόν, που σύμφωνα με την ορισμένη απόφαση και πρόγνωση του Θεού σάς παραδόθηκε, με χέρια άνομων ανθρώπων τον φονεύσατε καρφώνοντάς τον.

Αυτόν τον Ιησού ανέστησε ο Θεός, του οποίου όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθηκε με το χέρι του Θεού και έλαβε την υπόσχεση του Πνεύματος του Αγίου από τον Πατέρα, το έδωσε πλούσια, αυτό που εσείς οι ίδιοι βλέπετε και ακούτε”.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΡΙΤΟ

*Οι Απόστολοι επέθεσαν τα χέρια σ’ αυτούς
και λάβαιναν Πνεύμα Άγιο.*

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (8,1.4.14-17).

Ο Σαύλος συμφωνούσε στη θανάτωση του Στεφάνου. Και έγινε την ημέρα εκείνη μεγάλος διωγμός εναντίον της Εκκλησίας που ήταν στα Ιεροσόλυμα και όλοι διασπάρθηκαν στην ύπαιθρο της Ιουδαίας και της Σαμάρειας, εκτός από τους Αποστόλους. Αυτοί, όμως, που διασκορπίστηκαν, πέρασαν τη χώρα ευαγγελιζόμενοι το λόγο.

Όταν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα άκουσαν ότι είχε δεχθεί η Σαμάρεια το λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη, που κατέβηκαν και προσευχήθηκαν γι' αυτούς, για να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Διότι ακόμη δεν είχε κατέβει επάνω σε κανένα τους, αλλά ήταν μόνο βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθεταν τα χέρια σ' αυτούς και λάβαιναν Πνεύμα Άγιο.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Το Πνεύμα το Άγιο κατέβηκε επάνω σε όλους που άκουγαν το λόγο.

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (10,1.33-34α.37-44)

Υπήρχε στην Καισάρεια κάποιος άνδρας ονομαζόμενος Κορνήλιος, εκατόνταρχος από τη σπειρά τη λεγόμενη Ιταλική, ο οποίος είπε στον Πέτρο: “Εστειλα ανθρώπους να σε βρουν και εσύ καλά έκανες και ήλθες. Τώρα λοιπόν, όλοι εμείς είμαστε εδώ συναγμένοι, ενώπιον του Θεού, για να ακούσουμε όλα όσα σε πρόσταξε ο Κύριος”.

Άνοιξε τότε ο Πέτρος το στόμα του και είπε: “Γνωρίζετε το λόγο που κηρύχθηκε σε όλη την Ιουδαία, αρχίζοντας από τη Γαλιλαία μετά το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης: για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, πώς τον έχρισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο και δύναμη, ο οποίος πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους τους καταδυναστευόμενους από το διάβολο, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Και εμείς είμαστε μάρτυρες όλων αυτών που έκανε στη χώρα των Ιουδαίων και στην Ιερουσαλήμ. Αυτόν και σκότωσαν με το να τον κρεμάσουν σε ξύλο. Τούτον ο Θεός ανέστησε την τρίτην ημέρα και έδωσε να φανερωθεί όχι σε όλο το λαό, αλλά σε μάρτυρες που ήταν εκλεγμένοι από το Θεό από πριν, δηλαδή σ' εμάς, που φάγαμε και ήπιαμε μαζί του μετά την ανάστασή του από τους νεκρούς. Και μας παρήγγειλε να κηρύξουμε στο λαό και να δώσουμε μαρτυρία ότι αυτός είναι ο ορισμένος από το Θεό, ως κριτής ζώντων και νεκρών. Γι' αυτόν όλοι οι προφήτες

μαρτυρούν πως καθένας που πιστεύει σ' αυτόν, θα λάβει άφεση αμαρτιών μέσω του ονόματός του”.

Ενώ ακόμη ο Πέτρος κήρυττε αυτά τα λόγια, το Πνεύμα το Άγιο κατέβηκε επάνω σε όλους που άκουγαν το λόγο.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Λάβετε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε;

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (19,1β-6α)

Ο Παύλος αφού πέρασε τα υψίπεδα της Μικράς Ασίας, κατέβηκε στην Έφεσο και βρήκε κάποιους μαθητές και τους είπε: “Λάβετε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε;” Και εκείνοι του απάντησαν: “Αλλά ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο δεν έχουμε ακούσει”. Και εκείνος είπε: “Σε τι, λοιπόν, βαπτισθήκατε;” Και εκείνοι είπαν: “Στο βάπτισμα του Ιωάννη”. Και ο Παύλος είπε: “Ο Ιωάννης βάπτισε με βάπτισμα μετανοίας, λέγοντας στο λαό να πιστέψουν σ' αυτόν που ερχόταν μετά από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού”. Όταν το άκουσαν βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Και όταν ο Παύλος επέθεσε σ' αυτούς τα χέρια, ήλθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω τους.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΚΤΟ

*Η αγάπη του Θεού ξεχύθηκε μέσα στις καρδιές μας,
δια του Πνεύματος του Αγίου.*

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους (5,1-2.5-9).

Αδελφοί, δικαιωμένοι από την πίστη, έχουμε ειρήνη με το Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου έχουμε με την πίστη πρόσβαση σ' αυτή τη χάρη, στην οποία βρισκόμαστε και καυχόμαστε για την ελπίδα στη δόξα του Θεού.

Και η ελπίδα δεν ντροπιάζει, επειδή η αγάπη του Θεού ξεχύθηκε μέσα στις καρδιές μας, δια του Πνεύματος του Αγίου

που μας έχει δοθεί.

Επειδή, ο Χριστός, ενώ ακόμη εμείς ήμασταν ασθενείς, πέθανε στον καθορισμένο καιρό για τους ασεβείς. Μόλις και μετά βίας κάποιος θα πεθάνει για έναν δίκαιο, διότι για έναν καλό άνθρωπο ίσως κάποιος να τολμά να πεθάνει. Αλλά ο Θεός δείχνει την αγάπη του για μας, με το γεγονός πως ενώ ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Λοιπόν, πολύ περισσότερο τώρα, δικαιωμένοι με το αίμα του, θα σωθούμε από την οργή, μέσω αυτού.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

*Το Πνεύμα δίνει μαρτυρία μαζί με το δικό μας πνεύμα
ότι είμαστε τέκνα του Θεού.*

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους (8,14-17).

Αδελφοί, όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι τέκνα του Θεού. Επειδή δεν λάβατε ένα πνεύμα δουλείας για να πέσετε και πάλι στο φόβο, αλλά λάβατε Πνεύμα υιοθεσίας, μέσω του οποίου φωνάζουμε: “Αββά, Πατέρα”. Αυτό το ίδιο Πνεύμα δίνει μαρτυρία μαζί με το δικό μας πνεύμα ότι είμαστε τέκνα του Θεού. Αν είμαστε τέκνα του, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού και συκληρονόμοι του Χριστού, αν βέβαια πάσχουμε μαζί του, ώστε να δοξαστούμε επίσης μαζί του.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΟΓΔΟΟ

Το Πνεύμα μεσιτεύει για μας.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους (8,26-27).

Αδελφοί, το Πνεύμα βοηθά στην αδυναμία μας. Επειδή δεν

γνωρίζουμε ούτε πώς πρέπει ούτε τι να προσευχηθούμε, αλλά αυτό το ίδιο Πνεύμα μεσιτεύει με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Και εκείνος που ερευνά τις καρδιές γνωρίζει ποιος είναι ο πόθος του Πνεύματος, επειδή μεσιτεύει για τους αγίους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΝΑΤΟ

Όλα τα ενεργεί το ένα και αυτό Πνεύμα.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους (12,4-13)

Αδελφοί, υπάρχει ποικιλία χαρισμάτων, αλλά το ίδιο Πνεύμα. Και ποικιλία διακονιών υπάρχει, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Και ποικιλία ενεργειών υπάρχει, αλλά ο ίδιος Θεός που ενεργεί όλα σε όλους. Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Πνεύματος, για κάποιο καλό. Πράγματι, στον ένα δίνεται μέσω του Πνεύματος λόγος σοφίας, στον άλλο λόγος γνώσεως σύμφωνα με το ίδιο Πνεύμα, στον άλλο πίστη μέσω του ίδιου Πνεύματος, στον άλλο χαρίσματα θεραπειών μέσω του ίδιου ενός Πνεύματος, στον άλλο ενέργειες θαυμάτων, στον άλλο προφητεία, στον άλλο διάκριση πνευμάτων, στον άλλο ποικιλία γλωσσών, στον άλλο ερμηνεία γλωσσών. Αλλά όλα αυτά τα ενεργεί το ένα και αυτό Πνεύμα, μοιράζοντας στον καθένα όπως θέλει.

Πράγματι, όπως ένα είναι το σώμα και έχει πολλά μέλη και όλα τα μέλη του σώματος αν και είναι πολλά αποτελούν ένα σώμα, έτσι και ο Χριστός. Διότι όλοι εμείς βαπτισθήκαμε μέσα σε ένα Πνεύμα για να αποτελέσουμε ένα σώμα, είτε ιουδαίοι είτε έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι και όλοι έχουμε ποτισθεί με ένα Πνεύμα.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

*Αν ζούμε από το Πνεύμα,
ας πορευόμαστε σύμφωνα με το Πνεύμα.*

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Γαλάτες (5.16-17.22-23α.24-25)

Αδελφοί, σας λέω: πορεύεσθε σύμφωνα με το Πνεύμα και τότε δεν θα εκτελείτε τις επιθυμίες της σάρκας. Διότι η σάρκα επιθυμεί εναντίον απ' ότι επιθυμεί το Πνεύμα και το Πνεύμα εναντίον στις επιθυμίες της σάρκας, διότι αυτά τα δύο είναι αντίθετα μεταξύ τους και έτσι να μην μπορείτε να κάνετε αυτό που θέλετε.

Αντίθετα, ο καρπός του Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χρησιμότητα, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια.

Εκείνοι, όμως, που ανήκουν στον Ιησού Χριστό, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αν ζούμε από το Πνεύμα, ας πορευόμαστε σύμφωνα με το Πνεύμα.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Έχετε σφραγισθεί με το Άγιο Πνεύμα.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους (1,3α.4α.13-19α)

Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας διάλεξε στο πρόσωπο του Χριστού, πριν ακόμη δημιουργήσει τον κόσμο.

Και εσείς, έχοντας ακούσει το λόγο της αληθείας, το ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, και έχοντας πιστέψει στο Χριστό, έχετε σφραγισθεί με το Άγιο Πνεύμα της υποσχέσεως. Αυτό, το Πνεύμα, είναι ο αρραβώνας της κληρονομίας μας, για την

απολύτρωση εκείνων που ο Θεός απέκτησε, για να είναι προς έπαινο της δόξας του.

Γι' αυτό και εγώ, όταν άκουσα την πίστη που έχετε στον Κύριο Ιησού και την αγάπη που δείχνετε προς όλους τους αγίους, δεν παύω να ευχαριστώ το Θεό για σας, ενθυμούμενος στις προσευχές μου, ώστε ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξας, να σας δίνει Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να τον γνωρίσετε. Τον παρακαλώ να φωτίσει τα μάτια της καρδιάς σας για να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα του καλέσματος που σας έκαμε, ποιος είναι ο πλούτος της ένδοξης κληρονομιάς του ανάμεσα στους αγίους, και πόσο υπερβολικά μεγάλο είναι το μέγεθος της δυνάμεώς του σε μας που πιστεύουμε.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Είθε ένα σώμα, ένα μόνο Πνεύμα, ένα βάπτισμα.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους (4,1-6)

Αδελφοί, σας παρακαλώ εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να πορεύεσθε αντάξια με το κάλεσμα στο οποίο έχετε καλεσθεί, με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, να ανέχεστε ο ένας τον άλλο με αγάπη, φροντίζοντας να διατηρείτε την πνευματική ενότητα με το σύνδεσμο της ειρήνης. Είθε ένα σώμα και ένα Πνεύμα, όπως είθετε καλεσμένοι σε μια ελπίδα, που είναι το κάλεσμά σας. Ένας Κύριος, μια πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων, που είναι επάνω απ' όλους, που ενεργεί μέσα απ' όλους, και είναι παρών σε όλους.

Λόγος του Κυρίου

63. ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΡΩΤΟ

Προκείμενο Ευαγγελίου**Αλληλούια.**

Έλα, Πνεύμα Άγιο, γέμισε τις καρδιές των πιστών σου,
και άναψε σ' αυτές τη φλόγα της αγάπης σου. Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.

† Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο (5,1-12α)

Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς όταν είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος και αφού κάθισε τον πλησίασαν οι μαθητές του. Και εκείνος άνοιξε το στόμα του και τους δίδασκε, λέγοντας:

Μακάριοι οι πνευματικά πτωχοί, διότι σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.

Μακάριοι όσοι πενθούν, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν.

Μακάριοι οι πράοι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη.

Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θα χορτάσουν.

Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα ελεηθούν.

Μακάριοι όσοι είναι καθαροί στην καρδιά, διότι αυτοί θα δουν το Θεό.

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομασθούν υιοί του Θεού.

Μακάριοι όσοι καταδιώκονται για τη δικαιοσύνη, διότι σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.

Μακάριοι είσθε όταν σας βρίσουν και σας καταδιώξουν και πουν εναντίον σας κάθε κακό, λέγοντας ψέματα εξαιτίας μου. Να χαίρεστε και να αγάλλεστε, επειδή η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουραμούς.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.

Το Πνεύμα της αληθείας που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα.

Αλλά και εσείς δίνετε μαρτυρία. Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

*Αν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει,
ας απαρνηθεί τον εαυτό του.*

† Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο (16,24-27)

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς στους μαθητές του: “Αν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Όποιος, πράγματι, θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη βρει.

Πράγματι, σε τι θα ωφεληθεί ένας άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο, αλλά χάσει τη ζωή του; Ή, τι μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος για αντάλλαγμα της ζωής του; Διότι πρόκειται να έλθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη δόξα του Πατέρα του, μαζί με τους αγγέλους του, και τότε θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΡΙΤΟ

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.

Έλα, Πνεύμα Άγιο, γέμισε τις καρδιές των πιστών σου, και άναψε σ’ αυτές τη φλόγα της αγάπης σου. Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

*Φάνηκες πιστός στα λίγα,
Έλα στη χαρά του κυρίου σου.*

† Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο (25,14-30)

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς: “Ένας άνθρωπος που έφευγε για ταξίδι, κάλεσε τους δούλους του και τους παρέδωσε τα υπάρχοντά του. Στον ένα έδωσε πέντε τάλαντα, στον άλλο δύο, στον άλλο ένα, στον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητές του και αναχώρησε για άλλη χώρα. Αμέσως, εκείνος που πήρε τα πέντε τάλαντα πήγε και τα χρησιμοποίησε και κέρδισε άλλα πέντε. Κατά τον ίδιο τρόπο, και εκείνος που πήρε τα δύο, κέρδισε άλλα δύο. Αλλά εκείνος που πήρε το ένα τάλαντο, πήγε και άνοιξε μια τρύπα στο χώμα και έκρυψε το χρήμα του κυρίου του. Μετά από πολύ καιρό ήλθε ο κύριος εκείνων των δούλων και λογαριάσθηκε μαζί τους.

Παρουσιάσθηκε αυτός που πήρε τα πέντε τάλαντα και έφερε άλλα πέντε τάλαντα και είπε: “Κύριε, πέντε τάλαντα μου παρέδωσες. Κοίταξε, άλλα πέντε τάλαντα κέρδισα”. Του είπε ο κύριός του: “Εύγε, καλέ και πιστέ δούλε. Φάνηκες πιστός στα λίγα, θα σε διορίσω υπεύθυνο επάνω σε πολλά. Έλα στη χαρά του κυρίου σου”.

Πλησίασε τότε εκείνος που πήρε τα δύο τάλαντα και είπε: “Κύριε, δύο τάλαντα μου παρέδωσες. Κοίταξε, άλλα δύο τάλαντα κέρδισα”. Του είπε ο κύριός του: “Εύγε, καλέ και πιστέ δούλε. Φάνηκες πιστός στα λίγα, θα σε διορίσω υπεύθυνο επάνω σε πολλά. Έλα στη χαρά του κυρίου σου”. Πλησίασε τότε εκείνος που πήρε το ένα τάλαντο και είπε: “Κύριε, σε γνωρίζω ότι είσαι άνθρωπος σκληρός, που θερίζεις εκεί όπου δεν έσπειρες και συνάζεις απ’ όπου δεν σκόρπισες. Και επειδή φοβήθηκα, πήγα και έκρυψα το τάλαντό σου στο χώμα. Κοίταξε, πάρε αυτό που σου ανήκει”. Απαντώντας ο κύριός του, του είπε: “Πονηρέ και οκνηρέ δούλε, γνώριζες ότι θερίζω εκεί όπου δεν έσπειρα και ότι συνάζω από εκεί όπου δεν σκόρπισα. Έπρεπε, λοιπόν, να καταθέσεις τα χρήματά μου στους τραπεζίτες, και όταν εγώ θα επέστρεφα θα έπαιρνα ό,τι μου ανήκει μαζί με τον τόκο. Πάρτε

του, λοιπόν, το τάλαντο και δώστε το σ' αυτόν που έχει τα δέκα τάλαντα. Διότι, σε καθένα που έχει θα του δοθεί και άλλο και θα έχει περίσσευμα. Ενώ από εκείνον που δεν έχει, και αυτό που έχει θα του το αφαιρέσουν. Και αυτόν τον άχρηστο δούλο ρίξτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα είναι ο θρήνος και το τρίξιμο των δοντιών!”.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.

Ιησού Χριστέ, αξιόπιστε μάρτυρα, πρωτότοκε των νεκρών, μας κατέστησες βασιλείο και ιερείς για το Θεό και Πατέρα μας. Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Είδε το Πνεύμα να κατεβαίνει επάνω του.

† Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο (1,9-11)

Τον καιρό εκείνο έφθασε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίσθηκε από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη. Και αμέσως, ενώ ανέβαινε από το νερό, είδε να σχίζονται οι ουρανοί και το Πνεύμα, σαν περιστέρι, να κατεβαίνει επάνω του. Και ακούστηκε μια φωνή απ' τους ουρανούς: “Εσύ είσαι ο αγαπητός μου Υιός. Σ' εσένα έθεσα την ευαρέσκειά μου”.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.

Όταν έλθει το Πνεύμα της αληθείας,
θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια
και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα εγώ σας είπα. Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Το Πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου.

† Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο (4,16-22α).

Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς πήγε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί και το Σάββατο, κατά τη συνήθειά του, εισήλθε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει. Του έδωσαν τον κύλινδρο του προφήτη Ησαΐα και εκείνος τον ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένα τα εξής:

“Το Πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου. Γι’ αυτό και με έχρισε να φέρω το χαρμόσυνο μήνυμα στους πτωχούς. Με απέστειλε να κηρύξω στους αιχμαλώτους την απελευθέρωση, και την ανάβλεψη στους τυφλούς, να στείλω τους καταπιεσμένους στην ελευθερία, να κηρύξω το έτος της χάρης του Κυρίου”.

Μετά τύλιξε τον κύλινδρο του βιβλίου, τον έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Και τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν προσηλωμένα επάνω του. Άρχισε, τότε, να τους λέει: “Σήμερα εκπληρώνεται αυτή η Γραφή που ακούσατε με τ’ αυτιά σας”. Όλοι έδιναν μαρτυρία γι’ αυτόν και θαύμαζαν για τα λόγια της χάρης που έβγαιναν από το στόμα του.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΚΤΟ

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια

Έλα, Πνεύμα Άγιο, γέμισε τις καρδιές των πιστών σου και άναψε σ' αυτές τη φλόγα της αγάπης σου. Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Οι σπόροι που έπεσαν στο καλό χώμα, είναι εκείνοι που ακούν το λόγο με καλή και αγαθή καρδιά.

† Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο (8,4-10α.11β-15)

Τον καιρό εκείνο πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε γύρω απ' τον Ιησού, που προερχόταν από διάφορες πόλεις, τότε ο Ιησούς τους μίλησε με την εξής παραβολή: “Εξήλθε ο σπορέας να σπείρει το σπόρο. Και ενώ έσπερνε κάποιοι σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόμο και καταπατήθηκαν και τα πουλιά του ουρανού τους έφαγαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν επάνω στην πέτρα και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν, επειδή δεν υπήρχε υγρασία. Άλλοι, πάλι, έπεσαν ανάμεσα στ' αγκάθια και όταν τα αγκάθια φύτρωσαν μαζί, τους έπνιξαν. Και άλλοι έπεσαν στο καλό χώμα και όταν φύτρωσαν έδωσαν εκατονταπλάσιο καρπό”. Όταν τα είπε αυτά, φώναξε: “Αυτός που έχει αυτιά για ν' ακούει, ας ακούει”.

Τον ρώτησαν οι μαθητές του τι σημαίνει αυτή η παραβολή. Και εκείνος είπε:

“Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν κοντά στο δρόμο, είναι όσοι άκουσαν. Μετά έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί το λόγο απ' τις καρδιές των, ώστε να μη πιστέψουν και σωθούν. Εκείνοι οι σπόροι που έπεσαν επάνω στην πέτρα, είναι εκείνοι που όταν ακούσουν δέχονται το λόγο με χαρά. Και αυτοί δεν έχουν ρίζα, όσοι πιστεύουν πρόσκαιρα και απομακρύνονται την ώρα του πειρασμού. Εκείνοι οι σπόροι που έπεσαν στ' αγκάθια, αυτοί είναι όσοι άκουσαν αλλά συμπορεύονται από τις μέριμνες και τα πλούτη και τις ηδονές της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Εκείνοι οι σπόροι που έπεσαν

στο καλό χρώμα, είναι εκείνοι που αφού ακούσουν με καλή και αγαθή καρδιά, κρατούν μέσα τους το λόγο και καρποφορούν με υπομονή”.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια

Έλα Πνεύμα Άγιο,
έλα, Πατέρα των πτωχών,
έλα φως των καρδιών,
χορηγέ των δωρεών. Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

*Σε ευλογώ, Πατέρα,
διότι αποκάλυψες αυτά στους μικρούς.*

† Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο (10,21-24)

Τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς αγαλλίασε από το Άγιο Πνεύμα και είπε: “Σε ευλογώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι όλα αυτά τα έκρυψες από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες στους μικρούς. Ναι, Πατέρα, διότι αυτό ήταν το θέλημά σου. Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου και κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Υιός, παρά μόνον ο Πατέρας και ποιος είναι ο Πατέρας, παρά μόνον ο Υιός και σε όποιον ο Υιός θέλει να τον αποκαλύψει”.

Στράφηκε τότε προς τους μαθητές του και τους είπε ιδιαιτέρως: “Μακάρια τα μάτια που βλέπουν όσα βλέπετε. Διότι σας λέω: πολλοί προφήτες και βασιλείς θέλησαν να δουν όσα βλέπετε εσείς και δεν τα είδαν, και να ακούσουν όσα ακούτε και δεν τα άκουσαν”.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΟΓΔΟΟ

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.

Ιησού Χριστέ, αξιόπιστε μάρτυρα, πρωτότοκε των νεκρών, μας κατέστησες βασιλείο και ιερείς για το Θεό και Πατέρα μας. Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Θα τρέξουν ποτάμια νερού ζωντανού.

† Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο (7,37β-39)

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς: “Αν κάποιος διψά, ας έλθει σε μένα και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε μένα, όπως λέει η Γραφή, από μέσα του θα τρέξουν ποτάμια νερού ζωντανού”. Αυτό το είπε για το Πνεύμα που έμελλαν να λάβουν όσοι θα πίστευαν σ’ αυτόν. Διότι δεν ήταν ακόμη παρόν το Πνεύμα, επειδή ο Ιησούς δεν είχε δοξασθεί ακόμη.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΝΑΤΟ

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.

Εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον Παράκλητο, ώστε να είναι πάντοτε μαζί σας. Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Το Πνεύμα της αληθείας, θα βρísκεται σ’ εσάς.

† Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο (14,15-17)

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς: “Αν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις δικές μου εντολές. Και εγώ θα παρακαλέσω τον

Πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, ώστε να είναι πάντοτε μαζί σας.

Αυτός θα είναι το Πνεύμα της αληθείας, αυτό που ο κόσμος δε μπορεί να το δεχθεί, διότι ούτε το βλέπει ούτε και το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε διότι μένει κοντά σας και θα βρísκεται μέσα σας”.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.

Όταν έλθει το Πνεύμα της αληθείας,
θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια.
και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα εγώ σας είπα. Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

*Το Πνεύμα της αληθείας,
εκείνος θα σας τα διδάξει όλα.*

† Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο (14,23-26)

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς: “Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έλθουμε σ’ αυτόν και θα κατοικήσουμε σ’ αυτόν. Αυτός που δεν με αγαπά δεν τηρεί τα λόγια μου. Και τα λόγια που ακούτε δεν είναι δικά μου, αλλά του Πατέρα που με έστειλε.

Αυτά τα λόγια σας είπα, όσο ήμουν ακόμη κοντά σας. Αλλά ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας, που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα εγώ σας είπα”.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.

Είστε μακάριοι, διότι το Πνεύμα της δόξας και του Θεού αναπαύεται επάνω σας. Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

*Το Πνεύμα της αληθείας,
εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα.*

† Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο (15,18-21.26-27)

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς: “Αν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι εμένα μίσησε πριν από εσάς. Αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε ό,τι του ανήκε. Αλλά επειδή δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, για το λόγο αυτό ο κόσμος σας μισεί. Να θυμάστε το λόγο που εγώ σας είπα: δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον κύριό του. Αν καταδίωξαν εμένα, θα καταδιώξουν και εσάς. Αν τήρησαν το λόγο μου, θα τηρήσουν και το δικό σας. Αλλά θα σας κάνουν όλα αυτά εξαιτίας του ονόματός μου, επειδή δεν γνωρίζουν αυτόν που με έστειλε.

Όταν θα έλθει ο Παράκλητος, που εγώ θα σας στείλω από τον Πατέρα, το Πνεύμα της αληθείας που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. Αλλά και εσείς δίνετε μαρτυρία, διότι απ’ την αρχή είστε μαζί μου”.

Λόγος του Κυρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.

Έλα, Πνεύμα Άγιο, γέμισε τις καρδιές των πιστών σου και άναψε σ’ αυτές τη φλόγα της αγάπης σου. Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

*Το Πνεύμα της αληθείας,
θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια.*

† Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο (16,5β-7.12-13α).

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς: “Τώρα πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανείς από σας δεν με ρωτά: ‘πού πηγαίνεις;’. Αλλά επειδή σας είπα όλα αυτά, η λύπη γέμισε την καρδιά σας. Αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια: σας συμφέρει να φύγω εγώ. Διότι αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έλθει σε σας ο Παράκλητος. Αλλά αν φύγω, θα σας τον στείλω.

Ακόμη έχω πολλά να σας πω, αλλά δεν μπορείτε ακόμη να τα σηκώσετε. Αλλά όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια”.

Λόγος του Κυρίου